



Intens verdrietig moeten wij u laten weten dat mijn lieve zorgzame man,  
onze geweldige vader, schoonvader en opa plotseling is overleden.

Zijn levenspad was een bijzondere reis vol liefde,  
zakelijke avonturen en mooie momenten.

## Frank Eduard van Eijkelenborg

☆ Utrecht, 1 juni 1942

† Bilthoven, 20 oktober 2024

Na bijna 60 jaar samenzijn, neem ik afscheid van mijn grote liefde.  
Wij gaan hem ontzettend missen, maar gelukkig hebben  
we ontelbare fantastische herinneringen aan hem.

Bilthoven:	Dimphna van Eijkelenborg- van Gelder
Bilthoven:	Vivienne & Marc
Llinars del Valles:	Marc & Macarena <i>Hector, Ariana</i>
Bilthoven:	Caroline <i>Max, Julie, Luca</i>

We nodigen u graag uit om samen met ons afscheid te nemen van Frank  
op zaterdag 26 oktober om 15.15 uur in Crematorium Den en Rust,  
Frans Halslaan 27, Bilthoven.

Graag willen wij na afloop met u het glas heffen om het leven van Frank  
te vieren en om herinneringen te delen.

Wij geven u de gelegenheid om één onverpakte bloem mee te  
nemen voor Frank. Met elkaar zullen de losse bloemen een kleurig  
boeket vormen. Liever geen bloemstukken.

Correspondentieadres:  
Van Ostadelaan 19  
3723 BX Bilthoven  
dippyvane@gmail.com